

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

22^{ste} jaargang No. 6

Vrijdag 24 maart 2023

Meditatie

Hosanna!

Palmzondag valt binnen de verschijningstermijn van dit nummer van Kerkvensters. Mensen dansten voor Jezus uit en achter Hem aan en riepen: 'Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!'. Een glorierijke intocht in de stad van de vrede, in Jeruzalem. We verbazen ons. Je zou een koning verwachten, hoog gezeten op een paard. En hier zien we Koning Jezus de stad binnenrijden op een ezeltje. 'Dat is toch niet een koning waardig...!', denken wij dan. Maar dan vergeten we even dat de Vorst van de vrede de stad van de vrede binnenrijdt op een koninklijk rijdier, dat voor een vorst gebruikt werd in de tijden van vrede. Dan hoefde de vorst niet hoog te paard te zitten om het strijdperk te kunnen overzien. Dan kon hij vredig, op gelijke hoogte met zijn volk, tussen zijn volk rondrijden. Jezus koos er bewust voor zich hier gelijk te stellen aan de mensen. Hij was één van hen. Daarnaast was de ezel een lastdier dat zware lasten droeg. Zoals de jonge ezel Jezus als zware last moest dragen, zou Hij zelf de lasten van de wereld op zich nemen.

De mensen riepen: Hosanna! Het Hebreeuwse woord betekent: 'Help toch'. Dat was wat Jezus ging doen, Hij ging de mensen helpen. De zondag van Palmzondag luidt de Stille Week in. De week waarin wij Zijn lijden en sterven herdenken, om ons te helpen aan nieuw leven.

Met Palmzondag zien we de kinderen Palmzondagstokken maken. Een stok in de vorm van een kruis, verwijzend naar het kruis van Jezus. Een broodhaantje erop: niet alleen om vooruit te wijzen naar het verraad van Petrus, dat in de stille week zal plaatsvinden, maar ook om erop te wijzen dat Jezus het brood van het leven is. Een ketting eraan met dertig krenten of rozijnen: die verwijzen naar de dertig zilverlingen die Judas kreeg voor zijn verraad. Verder een slinger met 12 snoepjes (vaak in de vorm van paaseitjes): die verwijzen naar de twaalf apostelen, die de blijde boodschap moesten doorgeven. De eieren wijzen ook op nieuw leven. Zo zien we in de Palmzondagstok het hele evangelie van lijden, sterven en opstanding voorbijkomen. Waar men in de wereld de boodschap van Pasen vaak niet meer wil horen, getuigt de Palmzondagstok van lijden, sterven en opstanding. Het 'hosanna' en het 'halleluja' moeten gehoord blijven worden, wat iedereen er ook tegenin brengt.

Ds. Hans Tiggelaar

Leesrooster

Za	25 maart	Numeri 20:22-29	Aäron gestorven
Zo	26 maart	Psalm 95	Kniel voor je maker
Ma	27 maart	Numeri 21:1-9	Zonde en inkeer
Di	28 maart	Numeri 21:10-20	Een bron in de
Wo	29 maart	Numeri 21:21-22:1	Overwinning op
Do	30 maart	Psalm 50:1-15	Hij zal je redden
Vrij	31 maart	Psalm 50:16-23	Wie God vergeet
Za	1 april	Numeri 27:12-23	Jozua wordt leider
Zo	2 april	Matteüs 21:1-9	Je koning komt
Ma	3 april	Matteüs 21:10-17	Jezus in de tempel
Di	4 april	Psalm 120	Bevrijd mijn ziel
Wo	5 april	Matteüs 26:1-16	Gezalfd met olie
Do	6 april	Matteüs 26:17-75	Uitgeleverd
Vrij	7 april	Matteüs 27:1-56	Beschuldigd

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	4
Noord-West	4
Zuid-Oost	5
Wijk 1	5
Wijk 2 waarneming	5
Pastoraal werker	5
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Hervormde gemeente	6
Gereformeerde kerk	7
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9
Puzzelhoekje	11
Advertentie en posters	12

Kerkdiensten

Zondag 26 maart

5^e Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. J.A. Dekker, Lemele
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Nijzink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkdienstgemist.nl www.kerkomroep.nl
Gastdames:	Mw. M. Hekman Mw. P. de Jonge Mw. D. Willems

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. H. Dorgelo
Organist:	Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:	Mw. R. Noeverman
Kindernevendienst:	Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. H. Dorgelo
Organist:	Wim de Just
Ouderling van dienst:	Mw. A. van der Snel
Gastdames:	Mw. J. Dankelman Mw. J. Hofmeijer

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. W. den Braber, Heilig Avondmaal
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. H. van Dijk
Kinderkerkdienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer:	Mw. H. Wermink-Lamberink Dhr. R. Robijn

Witharen

10.00 uur:	Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Organist:	Freddy Bruins
Ouderling van dienst:	Mw. H. van Beesten

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 31 maart 18.30 uur: Dhr. K. Strooboscher

Nijenhaghen

Vrijdag 31 maart 19.30 uur: Dhr. K. Strooboscher

Zondag 2 april Palmzondag

6^e Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. H. Dorgelo Goede Vrijdag H.A.
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. J. van Beesten
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkdienstgemist.nl www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer:	Mw. R. van Lenthe Dhr. J. Vosjan Mw. M. Vosjan

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Mw. H.J. Dekker-Averesch, Vriezenveen Goede vrijdag H.A.
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Kippers
Kindernevendienst:	Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. J. Tiggelaar Goede Vrijdag H.A.
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. M. Dunnewind
Gastheren:	Dhr. K. van Hulst Dhr. A. Schuurman

Hervormd Centrum Ommen Samen kerk

09.30 uur: 10-erDienst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Mw. Ds. J. de Haan, Veenendaal
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Dhr. G. Warner
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer:	Mw. M. Veldman Fam. Doldersum

Witharen

10.00 uur:	Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. P. Koning

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 7 april 18.30 uur: Geen

Nijenhaghen

Vrijdag 7 april 19.30 uur: Geen

Maandag 3 april

Ommen RK Brigittakerk

19.30 uur: **Wergroep Rondom Pasen**
Pastoor André Monninkhof en
ds. Wim Hoorn, Vesperviering

Donderdag 6 april Witte Donderdag

Ommen Hervormde kerk

19.30 uur: **Wergroep Rondom Pasen**
Ds. H. Dorgelo
Avondmaalsviering

Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers
Online: www.kerkomroep.nl

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag

Ommen RK Brigittekerk

15.00 uur: **Wergroep Rondom Pasen**
Kruiswegstatie

Hervormde gemeente

Ommen Oldenhagen

14.30 uur: **Ds. W. den Braber**
Heilig Avondmaal

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Afgevaardigde Gk: ?

Vinkenbuurt

19.30 uur: **Ds. H. Dorgelo**
Heilig Avondmaal voor doop- en
belijdende leden, tafelviering

Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman

Ommen Samen kerk

19.30 uur: **Ds. J. Zondag, Linde**
Heilig Avondmaal voor
belijdende leden, tafelviering

Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink
Gastheren: Dhr. B. Dubbink
Dhr. J. Kroon
Dhr. A. van der Vegt

Gereformeerde kerk

Ommen

19.30 uur: **Wergroep Rondom Pasen**
Markus Passion, m.m.v. A-orkest
Soli Deo Gloria en solisten

Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent
Online: www.kerkomroep.nl

Witharen

10.00 uur: **Ds. K. Jelsma**
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent

Zaterdag 8 april Stille Zaterdag

Ommen Gereformeerde kerk vrijgemaakt

21.00 uur: **Wergroep Rondom Pasen**
Ds. Wim Hoorn, Paaswake
Online: www.kerkomroep.nl

Bij de diensten

Kindernevendienstproject tijdens de 40-dagentijd

Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? De verhalen laten iets zien dat in deze hele 40-dagentijd steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een nieuw begin gemaakt kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen: God maakt dat nieuwe begin voor jou. Aan jou de keus om erin mee te gaan.

'Verander je mee?' is het overkoepelende thema van deze 40-dagentijd. Al vanaf de eerste zondag, als we horen over Jezus in de woestijn, ontdekken we dat mensen keuzes kunnen maken. En dat God ons uitnodigt om te kiezen voor het leven.

26 maart Kom!

Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar hem toe en roept Lazarus tevoorschijn uit het graf: 'Kom'. Tegen wie zeggen de kinderen weleens 'kom', of wie vragen zij om hulp? In wat voor situaties is dat? Zijn er ook situaties waarin je God om hulp vraagt?

2 april Waar hoop je op?

Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Er worden mantels en takken op de weg gelegd en Jezus wordt toegezongen: 'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel'.

Hervormde gemeente

2 april Diaconiecollecte voor Kinderen en jongeren PaasChallenge: terug in de tijd van de Bijbel

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse kerk. Met de opbrengst ondersteunt zij het kerkelijk jeugdwerk in het hele land. Doet u mee? Van harte aanbevolen!

De diaconie

Collecten

26 maart
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending



2 april

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Protestantse kerk
Kinderen en Jongeren en Kerk
PaKaN! / zending

Uitgangen:

7 april

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Aan tafel: Project ZWO
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

Ommen

26 maart: Lise van der Vegt
2 april: Simeon Pikkert

Kinderoppas

Ommen

26 maart: Linda van de Meeberg
Maaïke Sportel
2 april: Sharon Hekman
Samantha Zwanepol

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman

Gereformeerde kerk

Collecten

26 maart

Ommen

1^{ste} Collecte: Project ZWO
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Project ZWO
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

2 april

Ommen

1^{ste} Collecte: Algemeen Christelijke
Doeleinden
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Algemeen Christelijke
Doeleinden
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

7 april

Ommen

1^{ste} Collecte: Paasproject
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Paasproject
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

Kinderoppas

Ommen

26 maart: Nelleke Heijink
Maartje Herbert
Ellen Horsman
Marloes Kassies

2 april:

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. O. Kramer
Mw. M.E. Verbree-Eikelenboom
Dhr. H. Aalpol
Dhr. V. Boertjes
Dhr. B. Makkinga
Mw. F. Haasjes-Schieving
Mw. A.R. van Gerresheim-Eggengoor
Dhr. A. Vosjan
Mw. A. v.d. Woude-Mastebroek
Dhr. W. Dijkstra
Mw. J. Arnoldussen
Mw. K. Groothuis-Spijker
Mw. E. den Uijl-van der Laan
Mw. A. Ningbers-Slotman
Mw. W. Steen-Paarhuis
Mw. H. Veltman-Heck
Mw. H. Kraaijeveld-Seinen
Dhr. J. Stolte
Dhr. J.G. Meijers

We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. H. Dorgelo
✉ dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag vrije dag

Coördinator: Dhr. J. Hemstede
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Huwelijksjubileum

Op woensdag 15 maart mochten Bertus en Rutje Baarslag-Dankelman gedenken en vieren dat ze 50 jaar getrouwd waren. Wij wensen en bidden hen nog vele goede en gezegende jaren samen toe.

Doopzondag

Op zondag 23 april is er weer een doopzondag. Inmiddels zijn er al twee dopelingen. Ouders die van gelegenheid gebruik willen maken en hun kind nog niet hebben aangemeld kunnen dat nog bij mij doen.

Ten Slotte ...

Pasen, de volgelingen van Jezus dachten dat de weg dood liep. Wonderlijk genoeg bleek Jezus de Weg te zijn die dwars door de dood heen ging. Maar voor wij dit grootste feest van onze kerk vieren, zijn er eerst nog de drie dagen voor Pasen. Immers het kan pas Pasen worden nadat het Goede Vrijdag is geweest. Dat wij elkaar mogen ontmoeten op onze weg naar Pasen! Vrede en alle goeds!

Ds. Henry Dorgelo

Zuid-Oost



Predikant: Ds. J. Tigelaar

✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag

Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen

✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Tijdens de bezoeken in de gemeente werd mij gezegd dat er in de diensten zo vaak onbekende liederen gezongen worden uit het Nieuwe Liedboek. De vraag werd gesteld of er niet een keer, zoals in andere gemeenten ook wel gebeurt, een dienst kon komen waarin liederen gezonden werden uit de bundel van Joh. de Heer. In het DB is besloten dat dit een keer plaats zal vinden tijdens een avonddienst, en wel op zondag 30 april. In die dienst zal ik zelf voorgaan. Wanneer u liederen hebt die u graag in deze dienst zou willen zingen kunt u dat aan mij doorgeven, dan kan ik die, voor zover mogelijk, in de liturgie plaatsen. U mag dat doen via de mail en wanneer dat niet mogelijk is mag het ook telefonisch.

Jubileum

Deze keer beginnen we met een gouden huwelijksjubileum. Dhr. en mw. G.J. Bargeman en G. Bargeman-Janssen zijn op 6 april 50 jaar getrouwd. Ze zijn dankbaar dat God hen die huwelijksjaren samen gegeven heeft. Zij hopen dit met kinderen, kleinkinderen en andere geliefden in kleine kring te vieren. We wensen hen een mooie dag en bidden hen Gods zegen toe voor de tijd die Hij hun nog samen geven zal.

Zieken

Ieder die ziek is, onder behandeling is van artsen, wacht op uitslagen van onderzoeken etc. bidden we Gods hulp en steun toe in de moeilijke periode waarin zij op dit moment leven.

Ds. Hans Tiggelaar



Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Elders in deze Kerkvensters vindt u informatie over de heel bijzondere invulling van de Goede Vrijdagdienst op 7 april om 19.30 uur. De uitvoering van de Markus Passion door Soli Deo Gloria samen met solisten, als zangers en een verteller. We verwachten veel mensen. Een reden wellicht om niet al te laat naar de kerk te gaan...

Huwelijksjubileum

Het gebeurt niet vaak dat ik een 65-jarig huwelijksjubileum kan vermelden. Deze keer wel! Op 27 maart hopen Dick en Lies den Uijl-van der Laan te vieren dat ze 65 jaar geleden met elkaar trouwden. We feliciteren hen van harte met dit zo bijzondere jubileum en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Ontbijtactie

Op zaterdag 6 mei willen we een grote ontbijtactie houden! 3 jaar geleden was er de World Servants-ontbijtactie. Deze werd de 2 jaar erna overgenomen door PaKaN! en werd toen de paasontbijt-actie. Dit jaar willen de World Servants Ommen én PaKaN! samen deze actie houden. De opbrengst is voor de werkvakantie die de 11 Ommer World Servants jongeren in de zomer van 2024 willen gaan houden in een nog nader te bepalen ontwikkelingsland. U kunt de datum van 6 mei nu alvast noteren, maar in een volgende Kerkvensters geven we aan hoe u kunt bestellen.

Musical

Als u dit leest is het al weer achter de rug: de musical over Johannes de Doper. We hopen dat iedereen ervan genoten heeft! De deelnemers in ieder geval wel. Ook vanaf deze plaats nog een woord van hartelijke dank aan Anja Exel en Quinta Ruiter! Veel respect en waardering voor de enthousiaste wijze waarop ze de regie van de musical verzorgden!

Doopzondag

De eerstvolgende doopzondag is op 30 april. Als je je kind wilt laten dopen (uit wijk 1 of uit wijk 2) graag tijdig aan mij doorgeven. De voorbereiding van de dienst is op donderdag 13 april.

Ds. Kest Jelsma



Wijk 2 waarneming

Predikant: Ds. W. den Braber

✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfinkel

✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Pastoraat

Ik verwijs ook graag nog eens naar de vorige Kerkvensters waar ik erop wijs dat niet iedereen en alles benoemd kan en wil worden, maar dat daarom voortdurend gebed nodig is voor dat wat wij niet weten, maar God wel ziet.

Pastoraal werker



✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Zorgcentra en Aanleunwoningen

Ons clusterteam kwam 2 maart bij elkaar en sprak af een paasgroet bij alle adressen te gaan brengen, te gaan zoeken naar nieuwe mensen voor de vacatures die er komen, zich in te gaan zetten dat ook in De Hoekstee er weer momenten van bezinning gaan komen en om in de tweede helft van 2023 te starten met Avondmaalsvieringen tijdens de weeksluitingen in Oldenhaghen en Nijenhaghen. In 't Vlietshuis hopen we daar later in het jaar ook een vorm voor te kunnen vinden. Als er een Paaskaars bij de vieringen nodig is zorgen wij daarvoor. Ook spraken we af dat we elkaar goed op de hoogte zullen houden van wie waar een bezoek brengt. En als we merken dat

het ergens niet goed klikt tussen bezoeker en bezochte te kijken hoe we daarmee omgaan.

De adressen buiten Ommen houden onze aandacht binnen de mogelijkheden die predikant, ouderling en contactpersoon hebben qua tijd.

Op onze volgende vergadering gaan we het ook hebben over hoe om te gaan in het pastoraat met mensen met dementie.

Ds. W. den Braber

PaKaN!



Activiteitenagenda

24 maart Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern

24 maart 10-erClub 19.00 @ De Kern

24 maart N-Joy club 19.15 @De Kern

27 maart Catechisatie 19.00 @ De Kern

28 maart WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen

28 maart Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00

@ Lambert van den Berg

31 maart N-Joy club afscheid groep 8 19.15 @De Kern

02 april 10-erDienst 09.30 @Hervormd Centrum

05 april 16+ 19.00 @ de Kern

11 april Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00

@ Lambert van den Berg

14 april Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern

21 april 10- er club 19.00 @ De Kern

Contact- en aanspreekpersoon PaKaN!

Thomas Abbes was als jongerenwerker de contact- en aanspreekpersoon voor PaKaN!. Omdat Thomas niet meer werkzaam is in onze gemeente kun je bij vragen, problemen en andere zaken, contact opnemen met ds. Henry Dorgelo.

Oppepper tijdens de examenperiode

Deze periode komt er weer aan. Een spannende periode! Als PaKaN! willen we de jongeren graag een kleine oppepper bezorgen. Daarom een oproep om naam en adres van komende eindexamenkandidaten door te geven. Dat kan via [✉ pakan@pkn-ommen.nl](mailto:pakan@pkn-ommen.nl). Graag vóór 11 april.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Hervormde gemeente

08-03 Woongroep de Hazelaar

12-03 Dhr. D. en mw. J. Hekman

Dhr. W. Meijer en mw. T. Meijer

19-03 Fam. Verschoor

Fam. Hirink

Vinkenbuurt

12-03 Dhr. H. Wagenvoort

19-03 Dhr. F. Bekedam

Gereformeerde kerk

05-02 Dhr. H. van Elburg

12-02 Mw. W. de Voogd-Timmerman

19-02 Dhr. J. de Lange

26-02 Mw. G. Steen-Woertink

05-03 Dhr. A. Schuttert

08-03 Fam. Bouwers

12-03 Fam. Wouda

Witharen gebouw Irene

26-02 Mw. H. de Boer-Veurink

05-03 Dhr. K. Kollen

08-03 Mw. R. Emmink

12-03 Dhr. J. Horsman

19-03 Mw. Bremmer

Hervormde gemeente



Bericht van de kerkenraad

Aanbeveling ambtsdragers

Om de kerk in stand te kunnen houden zijn financiën, maar vooral ook ambtsdragers en overige medewerk(st)ers, nodig.

Ook dit jaar zullen er weer ambtsdragers zijn wiens termijn afloopt en waarvoor vervanging noodzakelijk is. Noodzakelijk om het werk in Gods koninkrijk voort te kunnen zetten.

Daarom doe ik dan ook een dringend beroep op u. Ieder mens heeft talenten gekregen. De één is goed in schrijven, terwijl de ander beter is in het praktisch ondersteunen van activiteiten.

Beide zijn nodig om het tot een succes te maken. En als we allemaal onze van God ontvangen talenten gebruiken, dan kunnen we er samen iets moois van maken. Binnen de kerk is er veel te doen en om een levende gemeente te zijn en om dit te blijven kan niets gemist worden. Dus zeg of denk niet 'Ik kan het niet' of 'Ik ben niet goed genoeg'. Elk talent is uniek en bruikbaar in Gods koninkrijk. Dat is ook de reden dat ik, namens de kerkenraad, een dringend beroep op u doe. Er zijn verschillende vacatures te vervullen. Dit geldt zowel voor Ommen als Vinkenbuurt. Weet u niet goed wat u mag verwachten als u zich opgeeft om u in te zetten voor de kerk, schroom dan niet om contact op te nemen met een gemeentelid die u er vast meer over kan vertellen. Natuurlijk mag u mij ook altijd bellen en/of mailen.

Er zijn ambtsdragers en ondersteuners nodig op verschillende vlakken. Vindt u het bijvoorbeeld leuk om mee te denken over beleid, hebt u een mening over de uitdagingen en de ontwikkelingen waar wij als kerk voor staan? Of bent u meer van het ondersteunen van mensen in allerlei dagelijkse situaties? Of bent u meer van de cijfers of het (financieel) ondersteunen van mensen in nood? Of geniet u meer van kinderen en wilt u hen helpen om te groeien in geloof? Ook bij PaKaN! zijn er de nodige vacatures, zoals een jeugddiaken. Samen zijn we kerk. U, jij en ik. Samen zijn wij het lichaam van Christus. We kunnen daarin niet zonder elkaar. Dus twijfel niet meer en meldt u aan bij de scriba, Gerry Westerhof. Haar gegevens staan elders in dit blad. Of als u andere leden van de gemeente wilt aanbevelen, mag u dat ook aan haar doorgeven.

Gemeenteavond

Donderdag 13 april organiseert de kerkenraad weer een gemeenteavond. Er zal o.a. worden stilgestaan bij het op te stellen beleidsplan 2024-2027. Een plan dat gedragen moet worden door de gemeenteleden. Vragen als waar staan we als Hervormde kerk en waar willen we naartoe moeten worden beantwoord. Over de verdere inhoud van de avond wordt op dit moment nagedacht. Op een later moment zult u hierover worden geïnformeerd. Reserveert u 13 april alvast in uw agenda.

Namens de kerkenraad,
Marinus Dunnewind, voorzitter

28 maart Bloemschikken voor Pasen

In december is er een middag kerststukjes maken georganiseerd in Pand 25. De aanwezigen hebben dit als zeer positief ervaren, leuk om elkaar zo eens (buiten de kerkdienst) te ontmoeten. Het was dan ook een gezellig samenzijn. Daarom is besloten ook voor Pasen een middag bloemschikken te organiseren in Pand 25. U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 28 maart van 13.30 - 16.00 uur.



Deze middag wordt er een voorjaarsstuk gemaakt. Voor de materialen, koffie en thee wordt gezorgd. Deelname is gratis. Een vrije gift in de onkostenpot mag, maar hoeft niet. Het is nu wel nodig om je van tevoren op te geven, zodat er voldoende ondergronden voor de bloemstukken voorbereid kunnen worden. Er wordt een voorbeeldbloemstuk gemaakt dat iedereen met eigen creativiteit kan uitwerken. Als er tijd over is, kunnen er eventueel nog vrije stukjes worden gemaakt. De workshop wordt gegeven door Jennie Beniers, aanmelden kan bij haar.

We hopen op veel belangstelling en opnieuw een gezellige middag. Dus meld je aan! Tot ziens.

Jennie Beniers en Janny Schapman

4 april Koffiedrinken

Er is besloten om bij wijze van proef dan te gaan koffiedrinken in Pand 25! Mensen die wat minder mobiel zijn kunnen via de Walstraat voor Pand 25 uitstappen. De auto wordt door een vrijwilliger op bestemde parkeerplaats gezet.

6 april Ouderenmiddag

Deze donderdag is er in het Hervormd Centrum een ouderenmiddag. Aanvang 14.30 uur.

Deze middag staat in het teken van Goede Vrijdag en Pasen. Ds. Henry Dorgelo verzorgt de meditatie en het regio koor verleent haar medewerking. Daarna sluiten we dit seizoen af met een gezamenlijke broodmaaltijd. De kosten hiervan zijn € 12.50.p.p. Voor de broodmaaltijd kunt u zich op geven en betalen bij het kerkelijk bureau tot en met 30 maart a.s. Dit wordt weer een gezellige middag en tevens de afsluiting van de ouderenmiddagen van dit seizoen. U wordt allemaal van harte uitgenodigd.

De ouderencommissie van de diaconie.

Aardbeving in Syrië

In Kerkvensters van 24 februari jl. en in de afgelopen weken via de beamer voor en tijdens de erediensten, hebben we een oproep gedaan om bij te dragen aan de hulp voor de aardbevingsslachtoffers in Syrië. Aan deze oproep is zeer goed gehoor gegeven. Het is dan ook goed even in een kort bericht daarvan verslag te doen. Tot en met 9 maart jl. is in totaal voor dit doel € 2.100,00 ontvangen op de bankrekening van de diaconie. Om te bewerkstelligen, dat dit geld zo snel mogelijk kan worden gebruikt door Kerk in Actie is het geld direct na ontvangst doorbetaald. Ook de € 1.000,00, die de diaconie uit haar eigen middelen heeft toegezegd, is inmiddels aan Kerk in Actie overgemaakt. De actie loopt nog steeds door, want de ergste nood in Syrië is nog lang niet gelenigd. Voor zover u overweegt om alsnog bij te dragen, even opnieuw het banknummer waarop het geld mag worden overgemaakt: NL46RABO0348904347 t.n.v. de Hervormde kerk Ommen o.v.v. hulp aardbeving Syrië. Wij zullen ervoor zorgdragen dat het geld tijdig zal worden doorbetaald aan Kerk in Actie. Namens de Syrische partnerkerken en Kerk in Actie hartelijk dank voor uw bijdrage.

De diaconie

Van de Ouderencommissie.

De middag voor ouderen, op 6 maart, trok veel belangstellenden. In de grote zaal van het Hervormd Centrum keken en luisterden ongeveer 45 personen naar een lezing met

lichtbeelden over de stoomtrein (OLDO) die ooit Deventer met Ommen verbond. Er werd zelfs een stokoud filmpje getoond waarop een stoomlocomotief was te zien die een aantal wagons rustig door een besneeuwd landschap voorttrok. Op de route en ook in de omgeving van Ommen zijn nog steeds restanten van de spoorlijn te vinden, al vereist dat wel enig zoekwerk. De vele gasten werden met koffie of thee in de behaaglijk warme zaal ontvangen. In de pauze ontstonden, toen opnieuw koffie of thee werd ingeschonken, geanimeerde gesprekken. Sommige bezoekers hadden herinneringen aan deze onderneming of familieleden die een baan bij de spoorweg hadden. Ouderenmiddagen zijn best wel gezellig. En als u nog nooit bent geweest waarom zou u dan niet eens langskomen? U bent welkom.

De Ouderencommissie

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulenof bij het Hervormd Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

26-02	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 140,20	€ 141,30	€ 120,40

05-03	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 151,25	€ 178,83	€ 128,21
Vinkenbuurt	23,75	32,00	
Kerk Vinkenbuurt	27,95		

08-03	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Vinkenbuurt	€ 27,25	€ 32,75	
Kerk Vinkenbuurt	32,40		

12-03	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Vinkenbuurt	€ 20,50	€ 26,10	
Kerk Vinkenbuurt	27,60		

Giften

Voor de kerk
€ 10,00, € 20,00 en € 50,00 via ds. H. Tiggelaar
€ 6,00 via mw. I. Grootemarsink
Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 20,00 via fam. Heusinkveld
H.V.D. ZO
€ 5,00 en 6x € 10,00

H.V.D. NW
2x € 5,00, 4x € 10,00 en 2x € 20,00

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

11 april	Kerkenraad
11 april	Wijkraden 1 en 2
17 april	Kleine Kerkenraad
18 april	Gemeenteavond
24 april	College van Kerkrentmeesters
24 april	Diaconie

18 april Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 18 april om 20.00 uur in De Kern. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter, dhr. Gerko Warner.

2. Jaarrekening Kerkvensters, toelichting dhr. Roelof Flokstra.
3. Jaarrekening College van Diakenen, toelichting ?
4. Jaarrekening ZWO, toelichting, dhr. Erik Veurink.
5. Jaarrekening College van Kerkrentmeesters, toelichting dhr. Jan Tjerksra.
6. Keuze gemeente-app.
7. Implementatie werkwijze diaconie
8. Mededelingen.
9. Rondvraag.

Vanaf 11 april liggen de jaarrekeningen ter inzage bij de kosten/beheerder tijdens de openingstijden van De Kern.

Erna Martens, 2^{de} scriba KK

Rectificatie

In vorige Kerkvensters stond een onjuiste datum bij de ouderenreis.

09 mei Ouderenreis

Gezien de stijgende kosten gaat helaas een ouderenreisje niet meer door, maar wat dan wel.

Op dinsdag 9 mei willen wij graag een gezellige dag houden voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Het is de bedoeling dat we elkaar tussen 10.00 en 10.30 uur ontmoeten in De Kern, we gaan dan eerst koffie drinken met iets lekkers erbij en daarna een gezellig spel doen met elkaar. Daarna gaan we genieten van een heerlijke lunch.

In de middag gaan we luisteren naar een verhalenvertelster en tussentijds en na die tijd met elkaar van gedachten wisselen.

Aan het eind van de middag gaan we dan weer genieten van een heerlijke maaltijd, die de medewerkers van De Kern hebben bereid. Tussentijds is het mogelijk om te genieten van een drankje voor eigen rekening.

Van uw contactpersoon, ouderling of diaken zult u in de week na Pasen hierover bericht ontvangen. Mocht het zo zijn dat u, om wat voor reden ook, geen uitnodiging hebt ontvangen neem dan contact op met één van onderstaande personen. Ook voor overige vragen over deze dag kunt u hier terecht.

Namens de diaconie,

Gerrit Horsman, Wia Ningbers, Symen Wiersma

Collecten

05-02	Diaconie	Kerk	ZWO
Ommen	€ 377,55	€ 218,00	€ 213,00
Witharen	75,70	40,75	
Noaberkerk		48,65	

12-02	Diaconie	Kerk	ZWO
Ommen	€ 1.129,45	€ 292,75	€ 311,55
Witharen	128,45	24,90	
Noaberkerk		27,60	

19-02	Diaconie	Kerk	ZWO
Ommen	€ 64,35	€ 54,75	€ 206,16
Ommen	271,96	209,11	
Witharen	64,46	47,20	
Noaberkerk		78,30	

26-02	Diaconie	Kerk	ZWO
Ommen	€ 343,30	€ 265,90	€ 231,15
Witharen	120,55	36,40	
Noaberkerk		53,75	

Overzicht februari

Collecte via bank	€ 219,50
Giften	€ 160,34
Doelen	€ 3.659,50

Giften

Voor de bloemen
€ 10,00 via een contactpersoon

Hartelijk dank

Vorming

25 maart Wandelen op zaterdag

De wandelgroep Lazama gaat deze morgen weer wandelen. We verzamelen om 08.30 uur op de parkeerplaats bij de Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km gewandeld o.l.v. onze gids Henk Stegeman. Onderweg (of aan het eind van deze wandeling) kunnen we genieten van een consumptie voor eigen rekening, maar het is ook praktisch om wat proviand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom! Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor wandelroutes: meld je aan of informeer bij: Herman Tip.

Herman Tip

Alpha cursus

We zijn blij en God heel dankbaar dat er op dit moment twee Alpha cursussen lopen. Eentje voor jongeren en een volwassen groep. Bij de Alpha Youth doen er 19 jongeren mee! Bij de volwassengroep zijn er 5 deelnemers.

Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart gaat de volwassen Alpha groep een weekend weg met elkaar om na te denken over de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest en hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Goed om daar in alle rust over na te denken met elkaar en dat doet de groep in een huisje op Bungalowpark Hoge Hexel.

De Alpha Youth heeft het weekend een paar weken geleden gehad. We vragen voorbede voor de deelnemers en de leiding. Voor open harten, open ogen en open oren. Dat de Boodschap mag worden verstaan. Voor de leiding dat ze beschikbaar is én dat God door hen heen mag en zal werken met Zijn Geest. Ook graag voorbede voor de Alpha Youth, voor de jongeren én de leiding! Bedankt alvast voor uw/ jouw gebed!

Namens het Alpha team,
Jan Vogelzang, Ciska Jansen,
Fred Touwen en Ina Schokker



Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

30 maart Kerk & Israël

Ook deze maand mag ik u/jullie weer uitnodigen voor een avond van Kerk & Israël, van 19.30-21.30 uur, deuren open vanaf 19.00 uur. Deze zal plaatsvinden in De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart. Dan zal dhr. Frank J. van Oordt bij ons spreken. Frank van Oordt heeft 29 jaar gewerkt in het basisonderwijs, als leerkracht en directeur. Tegenwoordig is hij directeur van Christenen voor Israël. Van Oordt vertelt: 'Sinds 1830 bidden we in onze familie voor het herstel van Israël en de terugkomst van Jezus naar de aarde'.

Het thema waar hij over zal spreken is: Israël, het teken van Gods trouw. Hij zegt hier over: De terugkeer van het Joodse volk die sinds de negentiende eeuw aan de gang is en het herstel van de staat Israël in de vorige eeuw richten onze aandacht op Gods Woord. Daarin vinden we vele malen de belofte dat het volk weer in het land zal wonen. In alle opzichten zien we aan de weg die Israël moet gaan, dat het niet het werk van mensen is, maar dat het vaak juist gebeurt ondanks wat mensen denken of willen. We zien uit naar weer een inspirerende en ook gezellige avond. Er zal ook gelegenheid zijn om Israëlproducten te kopen en hopelijk kunnen we ook weer zingen met Johan Dul. De toegang is gratis, bij de uitgang wordt geïncasseerd.

Gerbrig Arends en Gerrit Jan Vrieling

6 april Uitnodiging PCOB

Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen nodigt leden en belangstellenden hartelijk uit voor de paasviering op deze donderdag om 19.45 uur in De Kern. Met medewerking van het STIL3 uit Vollenhove, een trio bestaande uit Ineke van de Beek, Annette Oosterhof en Annet Stam. Het programma heeft als titel: Hij was één van ons. Een programma met beeld, muziek, bijbelteksten en samenzang. Wij ontmoeten u graag op onze avondbijeenkomst.



08 april Passie-paasconcert Looft den Heer, Notter

In deze drukke tijd rondom Pasen nodigen wij iedereen, van jong tot oud, van harte uit voor ons Passie-Paasconcert op deze zaterdag om 19.30 uur (deuren open om 18.45 uur) in de Dorpskerk, Burg. V.d. Bergsplein in Wierden. Tijdens dit concert willen wij samen stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Verlosser. Uiteraard blijven wij op deze stille zaterdag niet alleen maar achteromkijken, maar blikken we ook alvast vooruit naar de opstanding van onze Heer. Het belooft een concert te worden met ruimte voor bezinnen en vieren, verootmoediging en verlossing en uitkijken naar de toekomst. Naast de bekende en nieuwe liederen die wij zullen laten horen, is er ook veel ruimte voor samenzang en kunnen we samen genieten van muzikale intermezzo's. Medewerkers tijdens het concert zijn Ronald IJmker (orgel), Jan Lenselink (piano) en Cloë Elsenaar (viool). De algehele leiding is in handen van dirigent Jan Quintus Zwart. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Viert u en vier jij met ons mee? Meer informatie over het koor en de concerten is te vinden op: www.loofdenheer.nl.



Kom-op-adem in de Herberg

In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan bij je (dreigende) burn-out of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek. In april vinden de volgende twee Kom-op-adem arrangementen plaats:

Van 19-21 april: In balans - voor mensen met burn-out klachten
Van 24-26 april: Leven met verlies - voor wie een dierbare moet missen door overlijden

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen onder deskundige begeleiding. Er is een luisterend oor voor je verhaal. Het samen in gesprek zijn geeft herkenning en erkenning. Bij een open Bijbel bespreek je onderwerpen die passen bij je situatie. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, er wordt voor je gezorgd. Je hebt een eigen kamer. Maaltijden en activiteiten zijn in groepsverband. In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl. Aanmelden kan tot en met 10 april. Deze Kom-op-ademweken biedt de Herberg naast het herstelarrangement van 2-6 weken.



Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en

wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden dat we de ander niet zullen (ver)oordelen, maar vanuit Gods liefde en genade in gesprek zullen gaan met elkaar en ook echt bereid zullen zijn om naar de ander te luisteren.



Laten we God danken dat we elke dag met Hem mogen wandelen en dat we in Zijn nabijheid nieuwe kracht en rust mogen ontvangen.



Laten we om Gods zegen vragen voor de bijeenkomsten die worden gehouden in de Stille week voor Pasen. Dat het tot opbouw van eenieders geloof zal zijn.



Laten we bidden voor mensen die het leven niet meer zien zitten. Dat ze de juiste hulp zullen krijgen, Gods nabijheid zullen mogen ervaren en kracht van God zullen ontvangen om het leven weer aan te kunnen. Laten we bidden voor de deelnemers aan de (Youth) Alpha cursus. Dat ze hun hart zullen openen voor Jezus, zodat de Heilige Geest hen zal overtuigen dat Jezus de enige weg is tot de Vader waardoor ze behouden kunnen worden en ze een keus zullen maken voor Jezus.



Laten we bidden dat er voldoende nieuwe ouderlingen, diakenen en contactpersonen mogen worden gevonden om al het kerkenwerk te kunnen laten doorgaan.



Laten we God danken dat Hij ook met een kleine bijdrage van onze talenten of onze tijd, grote dingen kan doen.



Laten we bidden voor alle mensen die verdriet hebben, omdat een naaste is overleden. Dat God hen nabij zal zijn en hen troost, kracht en moed zal geven.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 7 april. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 28 maart 2023 voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via E-mail:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
☎ 463928

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg



Vinkenbuurt Ommen:

Kerk Hg



Geref. kerk



www.pl
✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind
Scriba: Mw. G. Westerhof
✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl
✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Dhr. H. Kortman
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Mw. B. Bijl-Goor
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffiedrinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. G. Warner
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen
✉ dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Gebouw Irene

Contactgegevens:
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de
Hervormde kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind



Hallo jongens en meisjes.

Lees het verhaal en zoek de onderstreepte woorden op:

De lijfwacht van de farao, Potifar, had een vrouw. Zij bracht Jozef in verleiding. Jozef kreeg de schuld. Potifar gooide Jozef in de gevangenis. God hielp Jozef in de gevangenis. Daardoor voelde Jozef zich niet alleen. Daar ontmoette Jozef de schenker en de bakker. Beiden hadden een droom. Jozef legde beide dromen uit. Hij voorspelde dat de schenker over 3 dagen weer wijn schonk voor de Farao. De bakker hoopte dat hij over 3 dagen weer als vroeger gebak voor de Farao zou mogen maken. Maar dat was helaas niet zo. De bakker zou over 3 dagen opgehangen worden.

Er blijven letters over. Maak daar een zin van.
Deze zin komt steeds weer terug in het verhaal van Jozef.

g	l	ij	f	w	a	c	h	t
e	e	j	o	z	e	f	n	v
v	b	g	d	e	g	h	e	e
a	a	v	e	e	o	r	p	r
n	k	z	r	b	d	o	o	l
g	k	r	w	o	a	g	t	e
e	e	d	ij	e	u	k	i	i
n	r	v	n	o	o	w	f	d
i	r	d	r	o	o	m	a	i
s	c	h	e	n	k	e	r	n
h	a	l	l	e	e	n	e	g



Oplossing:

.....m!

Succes. Willemien Eilander

Wil je de oplossing insturen dan kan dat naar Willemien Eilander
Dat zou ik wel erg leuk vinden.

Succes! Willemien Eilander

Advertentie en posters

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen

☎ 0529-456044

✉ hervormd-centrum

@pkn-ommen.nl



De Kern - Gereformeerd kerk- en zalencentrum



De Kern is een gastvrij Zalencentrum met een ruim Aanbod aan zalen voor diverse Doeleinden.

Daarnaast verzorgen wij graag Uw receptie, lunch en buffet.

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

☎ 0529-451206

✉ dekern@pkn-ommen.nl



Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen



✉ witharen@pkn-ommen.nl

Op verzoek van dhr. G Tolsma:

Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak

Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: 'Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.'

Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: 'Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.'

Zie ik, hoe genaad' ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
'k bid, mij voelend Hem gelijk,
'Heer, gedenk mij in uw rijk!'

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
'k weet dan, wat mij ook ontval',
God mij nooit verlaten zal!

Hoor ik, hoe Hij riep: 'Mij dorst!'
dan roep ik: 'O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,
die deez' aard verzoening schonk!'

Op zijn kreet: 'Het is volbracht,'
antwoordt mijn aanbidding zacht:
'Jezus, ook voor mij verwierft
Gij verlossing, toen Gij stierft.'

Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Jacqueline van der Waals



Jezus leeft!

*Leeft Hij ook
voor jou?!*

Zondag 9 april 2023

Eerste Paasdag

Noaberkerk
WITHAREN



08.45 uur
09.00 uur
10.00 uur

Inloop
Start paasontbijt – zelf beleg meenemen!
Aanvang dienst met koffie/thee

Spreker:
Muziek:

Egbert van Beesten
Band Timeless & Breathe uit Ommen